



# Sint Hubertuskerk

## info rmeel

Redactie: Hubertusstraat 61 6191 PB Beek

Rabo: NL66RABO0104927453 Sinthubertuskunstcentrum ANBI

maart 2025 nummer 135

### **BESTE VRIENDEN,**

**In deze INFOrmeel zijn de gebruikelijke onderwerpen opgenomen, de vastenmaaltijd en onze pastoor stelt zich voor. Veel Leesplezier.**

### **Wie is pastoor George Dölle?**

Ik ben geboren op 11 augustus 1959 in Eindhoven, en heb ook in die buurt mijn jeugd doorgebracht. Een echte Brabander dus. Na het gymnasium bij de paters Augustijnen in Eindhoven ben ik in Nijmegen klassieke talen (Latijn en Grieks) gaan studeren. Ik wilde eigenlijk al van kind af aan priester worden, maar eind jaren '70 waren de tijden erg woelig: De theologiestudie was óf heel conservatief onder Gijsen, wat mij niet aansprak, óf juist helemaal naar de andere kant doorgeslagen, heel wild, zoals op de universiteit van Nijmegen. En ook dat sprak mij niet aan, dus het werd mijn tweede keuze: klassieke talen. Wel ben ik altijd heel actief in de kerk gebleven, vanaf mijn 19<sup>e</sup> vele jaren in diverse parochies kerkbestuurslid geweest.

In 1985 ben ik afgestudeerd in Nijmegen als docent Klassieke talen, en mijn onderwijskundige loopbaan begonnen in Weert, op de Philips van Horne Scholengemeenschap. Van lieverlee ben ik ook van Nijmegen naar Weert verhuisd. Ik heb daar vele jaren met heel veel plezier aan jonge mensen les gegeven, een prachtig beroep het leraarschap. Met vele oud-leerlingen heb ik nog steeds een goed contact. Vandaar dat de bisschop mij later ook vroeg als gedelegeerde voor het onderwijs in ons bisdom, als docent op de priesteropleiding in Rolduc, en vele jaren als organisator van jongerenactiviteiten in ons bisdom, zoals de reizen naar de Wereld Jongeren dagen.

Het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan, en dus bleef de priesterroeping knagen. Kennismakingsdagen bij de Jezuïeten en de Karmelieten, en uiteindelijk op instigatie van een priester van het bisdom Roermond theologie gaan studeren in Utrecht op wat eerst KTUU (Katholieke Theologische Universiteit Utrecht) heette, en later FKTU (Faculteit Katholieke Theologie Utrecht, onderdeel van de Katholieke Universiteit van Tilburg) is geworden. In juli 2011 ben ik daar afgestudeerd als master in de theologie.

In september 2011 ben ik begonnen als kapelaan in Herten en Roermond, en op 2 juni 2012 ben ik in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd, samen met oa. pastoor Jan Geilen van Nuth en omgeving. Ik heb nog een paar jaar les gegeven, maar langzaam kwam toch het moment van afscheid nemen van de middelbare school: op het einde van het schooljaar 2013-2014 ben ik gestopt als leraar. Maar ik heb er wel iets heel moois voor teruggekregen: het werk als priester met en voor de mensen. En, zoals ik heb aangegeven, houd ik mij nog steeds bezig met het onderwijs en met jongeren, op diverse plekken in ons bisdom. Dat houd je jong!

Per 1 januari 2020 ben ik vervolgens benoemd tot halftime pastoor van Hulsberg, en voor de andere helft vervul ik (nog steeds) al de genoemde taken voor het bisdom: lesgeven op het seminarie, onderwijs gedelegeerde en jongerenwerker. Per 29 mei 2022 kwamen daar twee parochies bij: Schimmert en Genhout, en twee (later drie) zeer prettige collega's, jonge paters Montfortanen uit Indonesië! Ook het contact met mijn voorganger, pater John van Oss, is zeer hartelijk. Ik ben blij dat ik hem af en toe, als Nestor van ons team, nog wel eens om advies kan vragen.

Maar de groei van het werk houdt niet op: per 1 april 2025 word ik ook nog eens pastoor van Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade! Pastoor Geilen blijft wel als priesterassistent aan ons team verbonden. Enige verlichting is er ook: per 1 november 2024 heb ik drie jonge priesters als opvolgers gekregen voor het jongerenwerk in ons bisdom. Deze drie jongerenaalmoezeniers zijn meteen enthousiast aan de gang gegaan, dus ik kan het jongerenwerk met een gerust hart aan hen overlaten.



## VRIENDENVIERINGEN OP 3<sup>E</sup> ZONDAG IN 2025

Zondag 16 maart	Soul & Gospel	Spaubeek
Zondag 18 mei	Gemengd zangkoor	Holtum
Zondag 15 juni	St Remigius koor	Klimmen
Zondag 21 september	Trio uit Itteren	
Zondag 19 oktober	Koor Just4fun	Lemiers
Zondag 16 november	Koor Cantara	Valkenburg
Zondag 21 december	Enci koor	Maastricht

U kunt deze data alvast noteren in uw agenda. Van harte welkom.

## GEVRAAGD; VRIJWILLIGERS

Wij willen graag (jonge) vrijwilligers werven, die ons helpen bij besturen, organiseren, begeleiden en uitvoeren.. Het kunstcentrum heeft tot doel onze prachtige kerk, de kerk van de Limburgse kunstenaars, in stand te houden.

Om dit doel te bereiken organiseren wij allerlei activiteiten zoals exposities, vriendenvieringen, concerten en rondleidingen.

Naast Onze Dorpsgaard hoort natuurlijk ook Onze Kerk een aantrekkingspunt te zijn in ons dorp. Ook hier geldt; vele handen maken.....

Heb je interesse of wil je meer weten over hoe en wat, dan kan dat via mailadres; [secretaris@kunstcentrum](mailto:secretaris@kunstcentrum)

## VASTENMAALTIJD

In de veertigdagentijd willen we actievoeren voor een vastenactieproject uit India: **“Angels’ Supermarket: werk en opleiding voor mensen met een verstandelijke beperking”**.

Als onderdeel van de acties om geld bijeen te brengen willen we weer een ‘vastenmaaltijd’ organiseren. We willen u uitnodigen voor de vastenmaaltijd (**Indonesische gerechten**) in gemeenschapshuis De Lange Berg, Schoolstraat 9 te Hulsberg, en wel op **zondag 6 april, vanaf 18.00 uur**.

Een kennis van pater Stefan met haar “team” zal net als vorig jaar een heerlijke Indonesische maaltijd voor ons bereiden.

U kunt voor € 30,- per persoon (inkl. 1 consumptie) een ticket kopen voor deze maaltijd, maar u mag ook een hoger bedrag doneren. Het bedrag dat na aftrek van de onkosten overblijft, is voor de Vasten-actie. Betaling kan contact voor aanvang van het diner.

Opgave bij pastoor: Via mail [pastoor@h-clemens.nl](mailto:pastoor@h-clemens.nl) of tel: 045-4051273 (liefst dinsdag 10.00-12.00 uur)

## DIGITAAL

De vrienden die hun email adres hebben doorgegeven, ontvangen deze INFOrmeel digitaal. Zijn er vrienden die de volgende INFOrmeels digitaal willen ontvangen om kosten te besparen, dan kunt u uw emailadres doorgeven; [piet.slangen@home.nl](mailto:piet.slangen@home.nl)

## VRIENDENVIERING

zondag 16 maart 2025 Sint Hubertuskerk te Genhout

aanvangstijd 10.00 uur m.m.v. gospelkoor Soul & Gospel uit Spaubeek



Gospelkoor Soul & Gospel is een swingend koor, dat in 2020 opgericht is door Tiny Ritterbeeks en Olaf Boor. Het koor viert dit jaar haar eerste jubileum. Het koor bestaat uit ongeveer 30 zangeressen. Onder leiding van dirigente Tiny Ritterbeeks en

toetsenist Olaf Boot brengt het koor 3-stemmige soul- en gosspliedjes ten gehore [alt, mezzo, sopraan]. Titels als *Amen*, *Oh Happy Days*, maar ook *You to Me Are Everything* van de Stylistics en *Don't Take Away the Music* van Tavares spreken voor zich. Het koor wordt verder begeleid door gitarist Leo Visser.

Het logo van het koor is een golf. Gospelkoor Soul & Gospel wil vanuit hun passie en plezier voor de soul- en gossplmuziek de positiviteit die daar van uitgaat, laten overstromen naar de mensen. Muziek verbindt, muziek spreekt van hart tot hart, muziek maakt emoties los en muziek herinnert aan betekenisvolle momenten.

**Na afloop van de vriendenviering is er koffiedrinken in de kerk.**